

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

”Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end det er for en rig at komme ind i Guds rige” Hvilket billede! En kamel gennem et nåleøje. Jeg har læst, at når Jesus taler om nåleøjet så hentyder han til den lille dør, der var i oldtidens byporte der var beregnet til fodgængere. Og vi ser det for os, at det er ganske umuligt for en kamel at mase sig igennem, sådan lille dør. Den kan ikke. Selvom den gerne vil. ”Man kan hvad man vil” siger vi. Vi kommer ikke langt uden vilje. Det er sandt. Viljen er en vigtig motor. En drivkraft. Det kræver talent men det kræver også viljen til at øve sig dag ud og dag ind hvis man vil være en dygtig blokfløjtespiller. Det kræver kærlighed men det kræver også viljen at blive sammen i et ægteskab. Det kræver evner og energi men det kræver også vilje, at nå det mål man sætter sig. Med den gode vilje kommer vi langt i vores liv med hinanden. Også med den fælles vilje. Det at ville noget

sammen. Kan få drømme til at gå i opfyldelse. Ideer til at blive til virkelighed. En fælles vilje kan føre til rigtig meget godt. Men at ”Du kan hvad du vil” Det er simpelthen ikke rigtigt. For er det sådan, at hvis bare vi anstrenger os nok, hvis bare vi kæmper nok med det så kan vi. Hvis bare vi vil det nok. Så kan vi klare alt. Hvis det er sådan vi tænker er der så noget at sige til, at så mange bliver ramt af udbrændthed af stress af depressioner af mistrivsel? Vi kommer ikke udenom, at der kan ske noget i vores liv, der er helt ude af vores hænder. Pludselig kan vi blive ramt - slået ud af kurs. Vi kan blive syge, vi kan miste et menneske vi elsker, der kan ske noget i vores liv som vi ikke kan fikse. Heller ikke selvom vi sætter hele vores vilje ind på det. Livet er større end hvad vi selv kan magte. ”Mester, hvad godt skal jeg gøre for at arve evigt liv” bliver Jesus spurgt. Evigt liv. Det er det liv som vi tror på venter os efter døden. Måske er det også det meningsfulde liv den

unge mand efterspørger? Selvom han har alt så synes han måske alligevel, at der er noget han mangler? Mening. Dybde. Du skal holde budene. Svarer Jesus. Og så nævner han de 10 bud. Den grundlov som Gud gav sit folk, da de skulle begynde deres liv i det nye land som Gud havde givet dem. Jesus nævner også buddet om næstekærlighed. Det bud har Jesus ikke selv fundet på - hentet ud af den blå luft. For det står også i Guds lov. Fordi det lige fra begyndelsen har været Guds vilje med os mennesker, at: "Du skal elske din næste som dig selv." "Det har jeg holdt alt sammen" "Hvad kan jeg mere gøre for at få et evigt liv? " Gå hen og sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige. Og kom så og følg mig" Det var ellers noget af en kamel at sluge for den unge mand. For han var meget velhavende. Han kan simpelthen ikke få sig selv til det at give slip på sin formue. Og så er det, at Jesus kommer med sit billede: " Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje

end for en rig at komme ind i Guds rige" Hvad er det vi skal lære her? At overfor Gud handler det ikke om, hvad vi selv kan, hvor rige vi er, hvor meget vi har sparret sammen. Er Jesus nu ude på at pege fingre af de rige? Mener han, at vejen til et evigt liv med Gud er spærret for dem, der ejer meget? Nej. Det han er ude efter det er, at vi ser i øjnene, hvad det er, der fylder i vores liv. Hvad er det, der styrer vores tanker? Hvad er det vores hjerte hænger ved? Martin Luther siger: Det du knytter dit hjerte til det er i virkeligheden din Gud. For den unge mand var hans formue blevet hans Gud. Hvad knytter du dit hjerte til? Hvis det er pengene, der fylder det hele, eller hvis det er tanken om, at alting handler om dig, at du sagtens kan klare dig selv fordi du bilder dig selv ind at du kan hvad du vil, hvordan vil du så have, at der skal blive plads til Gud i dit liv? Hvordan får du et evigt liv? Ved at holde dig nær til din Gud. Ved at stole på, at det som er umuligt for dig. Det er muligt for Gud. Tro

på, at Jesus Kristus er ved din side. At hans ånd bor i dig.  
Fylder dig med kærlighed og giver dit hjerte ro. "Kom så og  
følg mig." siger Jesus. Det er hans kald til den unge mand.  
Det er hans kald til os. I dag. Følg mig. Vi skal vende os  
imod ham. Lade ham være vores vejleder. I kunsten at leve.  
Klogt og kærligt. Med hinanden. Amen. Ære være faderen  
og sønnen og Hå som det var i begyndelsen så også nu og  
altid og i al evighed. Amen