

## Prædiken til pinsedag 2022

Har du gode forbindelser? At have forbindelserne i orden det er en god ting. At kende nogen, der kender nogen, der kender nogen det kan bane vejen. For en jobsamtale, en ny bolig eller måske endda et stævne møde. Det er de gode forbindelser vores livliner til hinanden- de kærlighedsrøde tråde, der binder os sammen, der gør vores liv værdifuldt. Kan vi overhovedet leve uden de relationer vi har til de andre? Uden at have nogen at høre sammen med? Det er i vores relationer til de andre det er i vores gode forbindelser til hinanden, at vi bliver til dem vi er. For vi lærer og vi bliver inspirerede af andre også af dem, der ikke ligner os selv. Dem, der har en anden mening end den vi selv har. Vi vokser og vi modnes ikke alene for os selv. Det er i vores møder vores fællesskaber med andre mennesker. At vores verden bliver større. Sådan var det for disciplene, da de mødte Jesus. Fra det øjeblik han kaldte på dem: "Kom og følg mig." blev deres liv et andet. Det blev stort. Meningsfuldt. For han blev deres forbindelse. Til alt det største. Kærligheden. Håbet. Troen. Jesus blev deres forbindelse til Gud. De hørte sammen disciplene og Jesus. De blev uadskillelige. Men nu havde de mistet forbindelsen til ham. For han havde forladt sin plads iblandt dem. For at vende tilbage til sin plads i himlen hos Gud. Det var det vi hørte om Kristi Himmelfartsdag. Vi ved godt, hvordan det kan være at miste forbindelsen til et menneske, der har været særligt for os. Et menneske, der har fyldt vores liv med glæde og vores hjerter med kærlighed. Når forbindelsen imellem os bliver brudt. Går i stykker. Så går vi selv i stykker indeni. Sådan var det med disciplene. For hvordan skulle de leve uden Jesus i deres liv? Og hvorfor? Hvorfor kunne han ikke bare blive her hos dem? Jesus havde sagt, at det var det bedste, at han forlod dem. "Det er bedst for jer, at jeg tager afsted. Hvis ikke jeg gør det, kan Helligånden ikke komme i stedet for mig, men fordi jeg tager afsted, kan jeg sende den til jer." Forstod de, hvad han mente? Ikke et ord. Ikke før den dag, hvor Helligånden så kom. For der skete nemlig det som Jesus havde lovet sine venner. Jesus ville ikke slippe forbindelsen til dem. Han ville stadigvæk leve med i deres liv. Nu på en anden måde end før. Jesus ville oprette en ny forbindelse til sine

disciple. Det er det vi fejrer i dag. Pinsedag. Det var det der skete da Helligånden Guds himmelvind kom og blæste liv og ord ind i disciplene. Da blev der oprettet en himmelforbindelse. En himmelsk livline. Imellem Jesus fra der, hvor han nu er hos Gud og sine disciple. Hvordan skete det?

Disciplene sidder sammen. Da de pludselig hører en lyd. Som en susen af en vind. Og så mærker de, at der sker noget med dem. Indeni. Hvor de før følte sig udbrændte og modløse. Så mærker de nu, at livsmodet vågner i dem. Den tro og det håb som Jesus havde givet dem og som nu havde ligget og ulmet i dem som næsten udbrændte gløder flammede op i dem. Ilden er et af de mange billeder vi har på Helligånden. Vi hørte om, at disciplene pludselig ser, at der sætter sig små flammer af ild på dem alle sammen. Vi kan også tale om at blive tændte, vores vrede kan flamme op i os, vi kan brænde for en ide, en drøm, en mærkesag, noget vi er parate til at sætte alt ind på for at føre ud i livet. Med Guds Hellige ånd i deres hjerter brændte disciplene nu for at komme afsted ud og møde mennesker. Og fortælle alle om Jesus. Fordi det havde haft så stor betydning for dem selv fordi det havde forandret deres liv gjort det så godt og meningsfuldt at lære Jesus at kende brændte disciplene nu for, at alle skulle lære ham at kende. Alle skulle vide hvem Jesus var hvem han er. Hvad Guds plan havde været med Jesus. At han skal vise verden hvem Gud er. Hvad Gud vil og hvad han kan. At Guds magt kærlighedens magt er den stærkeste magt i verden. Så stærk, at den kan vinde over døden. For det forstod de nu selv. Det hjalp Helligånden disciplene til at forstå. Helligånden gav disciplene et guddommeligt skub i ryggen. Gav dem modet til at gå ud af døren ud i byens gader og tale om Gud. Tænk nu, hvis de ikke havde gjort det? Så havde vi ikke haft nogen kirke i dag at mødes i og holde pinsefest. Disciplene gjorde det. Fulde af begejstring. Vi ved, hvordan begejstring kan smitte. Hvordan vi hurtigt kan blive optaget af at lytte til et menneske, der er begejstret for det hun taler om. Begejstringen river os med. Gør os opmærksomme og modtagelige på en særlig måde. Med Guds ånd i deres hjerter kunne disciplene tale som aldrig før. De kunne tale så deres ord rørte og begejstrede gik lige i hjerterne på folk. På en sådan måde at intet mindre end 4000 mennesker blev døbt den 1 pinsedag.

Helligånden kom til disciplene og forvandlede dem. Kommer Helligånden også til os? Ja. Hvordan virker Helligånden så i vores liv? Den vækker livsmodet i os. Det er Helligånden, der åbner vores

hjerter og sind så vi bedre forstår hvem Gud er. Så vi lytter til Guds ord. Helligånden blæser liv i vores tro. Helligånden er vores levende forbindelse vores livline til Gud. Vores himmelske hotline. Og så skaber Helligånden fællesskab imellem os, der mødes her. Helligånden kom for at holde sammen på disciplene. Sådant som Jesus selv havde gjort. Helligånden kommer til os i dag for at åbne vores øje for, at vi hører sammen. Med Gud og med hinanden. Helligånden holder os fast på det som vi har tilfælles. Det bud som Jesus har givet os. Lagt ind i vores hjerter. Du skal elske. Din Gud. Og du skal møde andre med kærlighed. Hver dag. Vi skal tage del i hinandens liv. Mødes og være sammen. Værne om de fællesskaber vi har. For hvad var vi uden hinanden? Amen

. Ære være faderen og sønnen og Hå som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed Amen.