

## **Kære konfirmander, kære forældre, kære dåbsgæster.**

Flaget er hejst. Og har I set det? Solen skinner. Kirkens klokker har ringet ind. Til fest. For fest det skal der være i dag. For jer. Kære konfirmander. Kirken er fuld af glade gæster. I dag må vi være alle dem vi kan være og måske et par stykker til. Der er igen, der bliver bedt om at gå hjem igen. Vi er her sammen. Alle sammen. For at fejre jer. På jeres store dag som jeg ved, at I har glædet jer til. Set frem til. Måske flyver der også et par sommerfugle rundt i maverne hist og her. Det er alt for få gange vi har kunnet mødes i konfirmandstuen. I hvert fald hvis I spørger mig. Men vi nåede da at få nogle morgener sammen. Vi har lavet salmegymnastik. Vi har læst i Bibelen. Kan I huske Markus, Mathæus, Lukas og Johannes. Vi har malet ikoner. Vi har talt sammen om gudstjenesten. Hvorfor er det om søndagen vi fejrer gudstjeneste og hvornår ringer kirkens klokker? Vi har malet ikoner. Og så har I været på besøg hos mig ude på landet. Jeg har rigtig godt kunnet lide at være sammen med jer. Og jeg ville gerne have lært jer bedre at kende. Måske ses vi igen en dag? Når vi er færdige her. Så skal I hjem og fortsætte festen sammen med jeres glade gæster. Og så skal I pakke gaver ud. Det har jeg på fornemmelsen, at I glæder jer til? Husk nu at sige tak. Det er jo et lille ord men hvor er det bare vigtigt. Det er vigtigt, at I, at vi siger tak. Hver gang der er en grund til det. Tak for alt det de andre giver os og glæder os med. Og her tænker jeg ikke så meget på det, der kan købes i H og M eller på Zalando.dk Sig tak. Til dem der har sat himmel og jord i bevægelse for at give jer den bedste fest. Sig tak hver gang der er en anden, der hjælper jer. Hver gang der er en anden, der gør noget godt for jer. For er det en selvfølge, når det sker? Nej vel. Så husk det. Sig tak. Jeg vil også gerne give jer en lille gave i dag. Prøv at kigge ved siden af jeres stol. Er det ikke en flot indpakning? Er der mon noget i posen? Prøv at se efter. En puslespilsbrik. I ligner levende ? Der er faktisk en tanke bag. Denne puslespilsbrik som du nu sidder med i hånden, den er et billede på dig. Når man lukker op for en æske med et puslespil så kan der være 500 brikker eller måske 1000 i sådan en æske. Er der to brikker der er helt ens? Nej. De ligner hinanden. Men ens det er de ikke. Sådan er det også med jer, kære konfirmander. I går allesammen rundt i livet på to ben. I kan smile med hele ansigtet, I kan være fjollede og pjattede, I

kan også høre efter og lære. Og så kan I tænke store tanker. I ligner hinanden. Men I er også forskellige. Heldigvis. Tænk på, hvor kedeligt livet ville være hvis vi alle sammen var ens.

Omvandrende kopier af hinanden. Det sætter farver på tilværelsen, at vi tænker og mener at vi kan og at vi vil noget forskelligt. I et puslespil er alle brikkerne vigtige. Lige vigtige. Og sådan er det også med jer og med os alle sammen. Der er ikke nogen af os, der er mere vigtige end andre. Der er ingen af os, der er forkerte. Lige til at smide i skraldespanden. Vi bilder os måske ind, at vi skal være perfekte. Leve det perfekte liv. Se perfekte ud på de billeder vi lægger ud på instagram. Men er der nogen af os perfekte? Nej, vel. Så drop jagten på det perfekte. For du er allerede et enestående menneske. Der er nemlig ingen helt som dig. I hele verden. Husk det. Og vi kan alle sammen bruges. Som dem vi er. Der er derfor heller ingen, der skal have det at vide som prinsessen fra eventyret om Klods Hans sagde til sine friere: "Duer ikke" Vi duer til noget. Alle sammen. Hver på vores måde. Hvem var det Jesus var sammen med da han levede her i verden? Det var dem som alle de andre for længst havde dømt ude. Taberne. Dem der havde fået at vide: Du duer ikke: Sådan tænkte Jesus aldrig om nogen. Han kunne se ind i menneskers hjerter og der fik han øje på, at ethvert menneske rummer noget godt noget værdifuldt i sig. Lær af ham, konfirmander. Se og led efter det gode i andre og mød også dem du ikke kender. Med åbenhed. Du kan jo ikke vide om det menneske du lige har mødt måske kunne blive din nye ven? Et puslespil består af mange brikker. Det er alle brikkerne, der sammen bliver til et puslespil. Vi hører sammen. I hører sammen med dem, der sidder her ved siden af jer i dag. Mange af dem har kendt jer fra I kom til verden. De har en helt særlig plads til jer i deres hjerter. Jeres familier. Selvom I måske engang imellem ønsker jeres forældre og jeres søskende til Langbortistan så er det alligevel godt at vide, at I hører sammen. For det gør os trygge. Men de fællesskaber som I er med i på skolen på fodboldbanen - jeres venskaber kører de bare helt af sig selv som en maskine man sætter i gang? Nej. Vi må selv gøre noget. Selv yde en indsats for, at det bliver godt at være sammen. Så lad være med at sætte jer alt for godt tilrette i jeres dybeste lænestol og så regne med at de andre gør det hele for jer. At I ikke skal røre en finger selv. For det skal I. I må op af stolene. Og ud i livet. Tag fat på at sprede glæde og vise hjælpsomhed. Alt hvad I kan. I må aldrig

blive sådan nogle sure og negative nej jeg vil ej - mennesker. Det er nemlig sådan: hvad du giver er hvad du får tilbage. Er du i tvivl om, hvordan du kan gøre livet godt for andre? Så tænk på, hvad det er vi har lært af Jesus. Da I blev døbt fik I allesammen jeres egen plads i et særligt fællesskab. Det fællesskab som vi har med hinanden som kristne. Hvad vil det sige at være kristen? Er det bare at have sin dåbsattest liggende hjemme i skuffen? Nej det handler om hvordan du lever dit liv. Hvorfor blev Jesus Guds søn født? Så han kunne leve her i verden og fortælle om Gud. Jesus sagde mange kloge ord om Gud og om os mennesker og de ord kan vi heldigvis stadigvæk læse i vores Bibel. Verdens bedste bog. Jesus levede i verden for at vise os hvordan vi skal leve. Hvordan er så det? Ligesom ham. Selvom vi jo aldrig når ham til sokkeholderne. Så skal Jesus være vores forbillede. Vi skal være hans følgere. Slut dig til mig, hørte vi, at han sagde til Levi et helt almindeligt menneske som dig og mig. Og det gjorde Levi så. Og sammen med Jesus blev hans liv stort og godt. Slut dig til mig. Det siger han også til jer. – navnene nævnes- Lær af mig. Tro på mig. Hold dig til mig. For jeg er med dig. I gennem det liv, der bliver dit. Også når det hele er noget møj. Kære konfirmander. Nu sidder I og tænker. ER hun da ikke snart være færdig. Og jo, det er jeg. Her kommer mine sidste ord til jer: Dans eller spring ja slå kolbøtter stå på hovedet ud i livet. Gør jer umage med at leve. For I får nemlig kun et liv. Find ud af hvem I er. Vær jer selv. I er nemlig mere end gode nok som dem I er. Og gå så ud og gør verden bedre. Det ved jeg, at I kan. Med Guds hjælp. Stort til lykke alle sammen med jeres konfirmation i dag. Amen.