

Prædiken til 2. pinsedag 2021

Gaver giver vi hinanden. Når vi inviteres til at fejre en mærkedag i et andet menneskes liv. En fødselsdag. Et jubilæum. Et bryllup. Vi giver gaver for at glæde hinanden. Gaver er en måde at sige det på. Jeg holder af dig eller jer. Du / I har betydning for mig. Gaver skaber glæde. Det er dejligt at få en gave. Men der er også noget godt ved selv at give en gave. Igennem vores Bibel bliver vi igen og igen opfordret til at vise gavmildhed. Til at være glade givere. Givende mennesker det skal vi være. Er der noget jeg kan bidrage med? Er der noget jeg gøre for dig? Kan jeg give dig en hjælpende hånd? Har du brug for at jeg kommer på besøg? Gud selv er grænseløs gavmild. Han gav os livet. Og hver nye dag vi få lov til at vågne. Så får vi livet givet. Igen. I morgengave. Gud har skabt og han har givet os den verden som vi lever i. Naturen derude som nu er klædt i forårsdragt. Hver eneste blomst og hvert et træ, der står i sit lysegrønne løv, fuglenes sang for oven, hr og fru hare i hurtige hop henover markerne. At vi har fået vores egen plads her midt imellem alt det, der lever og gror, blomstrer og folder sig ud i al sin pragt og herlighed. Det er alt sammen Guds gaver til os. Det er blæsevejr igen i dag. Blæsten blæser liv i tæernes kroner, i vasketøjet på snoren og i mit nabos flag på flagstangen. Blæsten sætter alting i bevægelse. I går fejrede vi at Helligånden blev sendt til verden. Vi hørte, at ånden kom over de frygtsomme disciple, der ikke vidste hvad de skulle stille op med dem selv. Nu hvor Jesus ikke var hos dem. Længere. De var gået i stå. Tiden stod stille. Men så hørte de pludselig en voldsom lyd fra himlen. Det lød som et stormvejr. Det var Guds ånd, der blæste ind i dem. Guds ånd der blæste liv i dem. Sådan som Guds ånd blæste liv i verden. På skabelsens morgen. Hvor Guds ånd svævede – eller i den nye oversættelse står der hvor Gud lod sit åndedræt blæse over vandet. Vinden er et billede på ånden. Guds ånd blæser liv i os. Når vi går i stå. Når sorgen rammer os. Når vi stivner i bekymringer. I angsten for i morgen. Guds ånd blæser nyt liv i kærligheden. I troen. I håbet for i morgen. Sætter os i bevægelse. Giver os ny energi. Nye kræfter. "Du sender din ånd og der skabes liv, du gør jorden ny" Hørte vi før fra GT. At Guds ånd er i verden det betyder at verden er fuld af liv. Nye begyndelser. Det er Guds vilje. For Gud elsker den verden som han selv har skabt.

Gud har lagt hele sin sjæl og al sin kærlighed ind i sit skaberværk. Han har villet at alt skulle være godt. Og det var godt. ” Gud så alt, hvad han havde skabt og han så hvor godt det var.” Min vi ved at verden ikke blev ved med at være god. Ondskaben bredte sig på jorden. Menneskene begyndte at ødelægge livet for hinanden. Og for sig selv. Men Guds kærlighed til verden var stadigvæk den samme. ”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv.” Man kalder denne ene sætning for den lille Bibel. For den sætning er hele essensen af det kristne budskab. Og det, der står her i denne ene sætning. Det er så stort, at det ikke er til at begribe. Fordi Gud elsker verden og os så højt så gav det allermest dyrebare han havde. Han gav sin egen søn til verden. Ham som han havde haft hos sig lige siden alting begyndte. For at være her i verden. Leve her som et menneske iblandt mennesker. Frelse os befri os fra synden og døden, alt det der ødelægger livet. Og til gengæld. Give os. Sin Kærlighed. Sin Fred. Sin Tilgivelse. Det menneske, der tror på Jesus. Åbner sit hjerte for ham. Det menneske der tager imod det som Jesus giver, det som han deler ud af gavmild og generøs som kun Gud kan være det. Det menneske skal aldrig gå fortabt. Det menneske får det evige liv. I gave. Det der er det vigtige her det er altså: tager vi imod eller afviser vi Jesus. Tror vi på ham eller gør vi ikke. Den, der tror på ham dømmes ikke. Den der ikke tror er allerede dømt. Hvis vi vender os væk fra Jesus hvis vi ikke vil lytte til hvad han siger, ikke vil leve som han har lært os. Så falder dommen. Fortabt. Man kunne også sige, at så dømmes vi os selv. Fortabt. Hvad vil det sige at være fortabt? Det er at afskære sig selv fra, gå glip af alt det, der gør vores liv stort, meningsfuldt og værd at leve. Netop alt det som Jesus giver os del i. Alt det, der kommer fra Gud. At være fortabt det er at leve sit liv i mørket. ER det det Gud vil, at vi skal? Skulle Gud, der elsker verden Gud, der elsker os ønske os ind i fortabelsens mørke? Gud vil, at vi skal leve i lyset. Tager imod og tro på ham som er lyset. Det lys, der skinner i mørket. Verdens lys. ”Men den der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart at hans gerninger er gjort i Gud” Hvad vil det sige: at gøre sandheden? Er det at leve vores liv efter Guds vilje? At gøre livet godt for andre. At være betænksomme og hensynsfulde gavmilde mennesker. At gøre sandheden det er at gøre det, der er sandt og godt i Guds øjne. Lægge egoismen og selvoptagetheden fra os. Række den kærlighed og den godhed

som Gud hver dag viser os videre til andre. Helligånden som vi fejrer her til pinse har mange navne. Jesus kalder Helligånden for Sandhedens ånd. Helligånden fortæller os sandheden om Gud. Helligånden vejleder os i at leve i sandheden. Så vi tager afstand fra alt, hvad der er løgnagtigt, falskt og hult. Vi ved, hvordan det er. Den ene løgn tager let den næste med sig og inden vi får set os om er vi spændt fast i et spind af løgne. Løgnene spærrer os inde. Sandheden derimod siger Jesus skal gøre os frie. Sandheden sætter os fri. Hvad er det for en sandhed Jesus taler om? At Gud elsker os. Med en kærlighed, der aldrig hører op. Tror vi på at det er sandt bliver vi frie til at leve. Fordi vi ved at ingenting kan skille os fra Guds kærlighed. Den sandhed der vil gøre os frie det er også, at tror vi på hans søn så vil Gud give os et evigt liv. Efter døden. Når vi tror på, at det er sandt sætter det os fri til at leve. Uden at frygte døden. Fordi vi ved, hvad der venter os. En dag. Et liv i Guds evighed. Amen. Ære være Faderen og sønnen og Hå som det var i begyndelsen så også nu og altid og i al evighed. Amen