

## Prædiken til 2. maj 2021 – 4. søndag efter påske.

Selv de dybeste ar de kan hele / men i dag har du svært ved at se det/ Du kan sove i tusind år / jer er her når du vågner/ Du føler dig svag / men lyset vender tilbage/ I morgen er der også en dag.” Sådan lyder et brudstykke af en sang, som jeg tilfældigvis hørte i radien forleden dag. I morgen er der også en dag. Vi ved det godt men en gang imellem har vi få brug for, at nogen siger det til os. Det er når vi ikke synes, at vi kørt fast. Når vi har oplevet noget, der har slået os ud af kurs. Når vi ikke ved, hvordan vi skal komme videre. Så har vi brug at nogen tager os i hånden. ER og bliver hos os. Hjælper os videre på vejen imod i morgen. ” Men når han kommer sandhedens ånd skal han vejlede jer i hele sandheden” Jesus taler. Til sine disciple. Han ved, at han skal dø den næste dag på sit kors. Og som det altid var med Jesus så er det ikke sig selv hans tanker kredser om. Om alt det forfærdelige han ved, at han skal igennem i de kommende timer. Han har hele sin opmærksomhed rettet imod sine venner. De 12 disciple. Det der ligger ham på sinde det er at forberede dem på det, der skal ske. Indgyde dem mod. Trøste dem. Kærligt. Nænsomt. Som kun han kan gøre det. Jesus er klar over, at om ganske få timer så vil de stå i en situation hvor de ikke ved, hvad de skal stille op med dem selv. For han vil ikke længere være hos dem. Følges med dem. Vise dem vej. De vil få brug for en anden, der kan vejlede dem i hvordan de kommer videre. Jesus ser, at deres hjerter er fulde af sorg. Og så siger han nogle ord som de slet ikke forstår: ” Det er det bedste for jer, at jeg går bort” Det bedste? Hvordan kan det nogensinde blive det bedste? Det er da det værste, der overhovedet kan ske. At han skal dø. At de skal give slip på ham. AT han skal forlade dem. Overlade dem til sig selv. Men det er lige præcis det som Jesus ikke vil. Overlade disciplene til dem selv. Han siger nemlig: ” For går jeg ikke bort kommer Talsmanden ikke til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.” Jesus forsøger altså at forklare sine disciple, at der er en mening med, at han forlader sin plads midt iblandt dem. Han må følge den plan som Gud har lagt. Han må vende tilbage til sin far i himlen. Til den plads han havde hos Gud før verden blev skabt. For de to Gud og Jesus har været et. Før alting begyndte. Når Jesus går bort, skal hans plads ikke stå tom tilbage. Jesus vil sende en anden i sit sted. Talsmanden. En talsmand det er en, der taler for en anden.

I en andens sted. Præsidentens talsmand. Svarer på spørgsmål for præsidenten ved en pressekonference. Feks. Talsmanden har fået besked på, præcis hvad han skal sige. Sådan er det også med Guds talsmand. Han skal tale Guds ord. Talsmanden skal trøste, styrke, følge og vejlede disciplene. Så de ikke giver op. Så de ikke farer vild. Så de ikke bliver spredt for alle vinde. Det Jesus gør i sin tale, det er at forberede sine disciple på, at det skal blive pinse. Helligånden skal sendes til verden. Helligånden skal komme over disciplene. Forvandle deres sorgfyldte og forstenede hjerter til hjerter, der brænder. Brænder for at fortælle alt hvad de ved om Jesus. Alt, hvad de har lært af ham. Helligånden skal få dem til at forstå. Ikke bare med deres hjerner men også med deres hjerter. Det der var sket med Jesus. Hans død hans opstandelse hans himmelfart. Alt det de havde hørt Jesus sige til dem. Der var meget disciplene aldrig havde forstået. Men Helligånden hjalp dem til at forstå. Helligånden gjorde det hele klart. Indlysende. Måske man kan sige, at Helligånden gav disciplene en slags a ha oplevelse på pinsedagen. Sådan virker HÅ også iblandt os. I dag. Når vi pludselig på et dybere plan forstår, med vores hjerter forstår et ord, en sætning fra Bibelen. Når Guds ord taler til os på en særlig måde. Rammer os. Berører os. Så er det Helligånden, der er på færde. Helligånden baner vej i vores hjerter for Guds ord. Jesus fortæller sine disciple at Talsmanden Helligånden har en særlig opgave. Han skal vejlede dem og os – for vi er hans disciple i dag- i hele sandheden. Ikke en blandt mange andre sandheder. Sandheden. Jesus siger om sig selv: Jeg er vejen, sandheden og livet. Helligånden skal vejlede os i og kaste lys over hvem Jesus i sandhed er. At hans ord er sandheden. Om Gud. Og om os. Og så skal Helligånden fortælle sandheden om synd og om retfærdighed og om dom. Hvad er synd? Det er meget enkelt. Ikke at tro på Jesus. At vende ham ryggen. Ikke at lytte til ham. At leve som om vi ikke kender ham. Ikke vil kendes ved ham. Helligånden skal fortælle sandheden om retfærdighed. Vejlede os i den rette færd. I at leve på den rette måde. Hvad er så det den rette måde? At leve sådan som Jesus har lært os. At vi skal leve. Holde fred med hinanden. Forsone os med hinanden. Leve. I kærlighed. Til Gud. Og til vores medmennesker. Ikke stå stille og gå i stå. Stivne. I magelighed. Og selvtilfredshed. Men være på vej. Lade os lede. Af Gud. Han ved bedst, hvor der er brug for os. Helligånden skal fortælle sandheden om dom. AT denne verdens fyrste er

dømt. Hvem er denne verdens fyrste? Det er djævelen. Den onde selv. Vi ser hver eneste dag hvor meget magt ondskaben har i vores verden. Men Gud har givet os troen på, at ondskabens magt ham, der står bag ved alt det onde der sker. Er blevet dømt. Til døden. Gud har lovet os, at der kommer en dag, hvor alt hvad der er ondt og gør ondt vil forsvinde. Indtil den dag kommer skal vi hver især gøre, hvad vi kan for at kæmpe imod og sige fra over for enhver form for ondskab. Værne om og tage vare på ja være gode ved hinanden. I Jesu Kristi navn. Amen Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen så også nu og altid og i al evighed Amen