



AUNSLEV | BOVENSE

Kirke & Sogn

44. ÅRGANG | NR. 3 | JUNI - SEPTEMBER 2014

Kære konfirmander

Kære faddere, familie

Kære konfirmationsgæster

Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest. For jer. I jeres fine tøj og med håret sat sidder I her nu. En hel lang række af fest midtpunkter. I sidder her ikke alene. Inde på bænkerne ved siden af jer sidder de særlige mennesker i jeres liv. Alle dem der har en særlig plads i jeres hjerter. Dem, der har en særlig plads til jer i deres hjerter... Jeg er meget glad for at I valgte at gå til præst her hvor I bor og blive konfirmeret i jeres egen kirke. Jeg har fortalt flere om hvor fantastisk godt det har været at undervise

jer. Mit dreamteam. Og så er der jo straks nogen der siger. Konfirmander de bliver da kun konfirmeret for gavernes skyld, for pengenes skyld.

Og så må jeg bare svare: Ikke dem, jeg kender. Jamen er det så ikke bare for at være midtpunkt for en dag? De tilhører jo "hokus-pokus-mig-selv- i fokus" generationen. Så tænker jeg ved mig selv de, der siger sådan kender vist ikke jer, der sidder her i dag. For I er nogle af de mest sociale og rummelige mennesker jeg har mødt. Jamen, er det så ikke bare for festens

skyld at de bliver konfirmeret? Jo det håber jeg da sandelig at det er. Hvis der ikke skulle festes for jer vores konfirmander så ved jeg ikke hvad. I har fortjent den bedste fest sammen med alle de særlige mennesker i jeres liv. I har i dag valgt at blive konfirmeret. I har selv valgt det. Valg er jeres liv fuldt af. Fra det øjeblik I superfriske springer ud af sengen sammen med solen til kl.20 hvor I ligger ligeså artigt i jeres små senge er der valg der skal tages. Hvilket tøj I skal tage på og hvad I skal have at spise til morgenmad om I skal cykle eller have fat i jeres privatchauffør. Før I selv var i stand til at vælge. Traf jeres forældre de vigtige valg for jer. De valgte hvordan I skulle opdrages. De valgte hvad der var vigtigt at fortælle jer om og vise jer. Lære jer om livet. Om hvordan man opfører sig ordentligt og behandler andre mennesker. På et tidspunkt bliver det os selv der skal vælge. Det er de valg vi træffer der er med til at forme vores liv og gøre



os til dem vi er. I skal vælge hvad der er vigtigt for jer. Hvad I liker som det hedder. I skal vælge hvad I vil bruge jeres tid og jeres energi på. Om I nu skal lave lektier eller gå på facebook.

I skal vælge hvem I vil være sammen med. I skal vælge hvad det er for nogle ord der skal komme ud af jeres mund. Hvordan I vil tale til andre. Hvordan I vil tale om andre. I skal vælge hvordan I vil behandle de mennesker I møder. I skal vælge hvad I mener og tror på er rigtigt og vigtigt og godt og hvad der bare er helt forkert. I skal vælge hvad I vil kæmpe og slå for. I skal vælge hvad I vil med jeres fremtid. Alle veje ligger åbne for jer men det er jer der skal vælge den vej I vil gå. Først og fremmest skal I vælge at være jer selv. For I er alle enestående og fantastiske mennesker.

I kan ganske roligt vælge at være dem I er. Som I måske har lagt mærke til så ligger der en gul pose nedenunder jeres stol. Det er en lille gave fra mig til jer i dagens anledning. En cap. Lidt sej er den da. Læg mærke til hvad der står på den. JA med store

fede bogstaver. Det er en ja hat. Lige om lidt siger I ja til at blive konfirmeret. Og Gud siger ja til jer. Han gentager det ja som han sagde til jer da I blev døbt. Gud tror på jer. Han vil jer det bedste. Han går med jer ud i livet. Han forlader jer aldrig. Ham kan vi regne med altid vil være der for os. Guds ja til jer i dag skal give jer lyst og vilje til selv at sige ja. Ja til det liv som Gud har givet jer. Ja til at leve alt hvad I kan. Ja til nysgerrigt og opmærksomt kaste jer ud i det og udforske og undersøge hvad det gemmer på til jer. Sig ja til de mennesker der er omkring jer. Ikke skubbe dem væk. Ikke lukke dem ude af jeres liv. Men lukke dem ind. Send dem et smil som lyser op i deres hverdag. Lyt til dem, der har levet længere end jer. Ihvertfald af og til. For det kunne jo tænkes at der var noget I kunne lære af dem. Engang for længe siden traf Gud et valg der var vigtigt. Gud valgte at blive menneske. Et helt særligt menneske. Jesus af Nazareth. Han blev Guds ansigt Guds stemme Guds fødder og Guds hænder i verden. Hvad valgte Jesus at bruge sit liv på? Han valgte kærligheden.

Han valgte godheden. Jesus valgte at bruge de særlige evner og talenter som Gud havde udstyret ham med til gavn og til glæde for andre. Han valgte at bruge sine guddommelige kræfter på at hjælpe og styrke, glæde og give livsmod til de mennesker han mødte. Ham skal I lære af. Han skal være jeres og vores læremester i kunsten at leve og træffe de rigtige valg.

Naturligvis skal I også kunne sige nej. I skal råbe op og sige fra protestere når der er grund til det. Men I må ikke glemme at tage jeres ja hat på. Rigtig tit. Jeg er sikker på at den klær jer. Helt vildt godt. Slip livsglæden løs. Glæd dig over at du er dig. Glæd dig over at du har sat et mærke i andre menneskers hjerter og at de har sat deres mærker i dit. Glæd dig over at du også altid vil have en plads i Guds bakkende hjerte. Brug hovedet. Brug hjertet. Træf kloge og kærlige valg. Og sæt dermed dit aftryk på den verden der venter på dig derude. Kære konfirmander. Et kæmpe stort tillykke med dagen i dag. Nyd den nu alt hvad I kan. Amen

Lad Guds Hellige ånd synge i os

Der står et gammelt klaver i konfirmandstuen. En betænksom og gavmild gave fra et nu afdød sognebarn. Det lyder fint og er en stor hjælp og støtte når vi synger. Men engang imellem mister det stemningen. En klaverstemmer må aflægge besøg. Han sætter sig og begynder at dreje og justere på diverse skruer så klaveret kan komme i den rette stemning og spille rent og fint igen. Når det gamle klaver kommer i den kyndige klaverstemmers hænder så bliver det som nyt igen og dejligt at lytte til.

Ethvert klaver har brug for at blive stemt med jævne mellemrum for at kunne spille rent. Sådan er det også med os mennesker. Vi kan godt sammenligne os med sådan et fint instrument der har alle mulige toner i sig. Man siger jo om et menneske at han eller hun har mange strenge at spille på.

Tænk blot på hvad et menneskes fantasi eller kreativitet kan føre til. Hvad et menneskes forstand kan udtænke af store tanker. Hvad et menneskes dygtighed kan udrette.

For slet ikke at tale om den omsorg, den kærlighed, og den glæde et menneske kan give fra sig. Men også et menneske kan komme ud af stemning. Ligesom ved et klaver kan det ske langsomt og i begyndelsen umærkeligt men efterhånden bliver det mere og mere tydeligt og der kommer skingre og falske toner ud af os.

Den ene grimme mislyd efter den anden, der ikke er til at holde ud at høre på. Når det sker så er det ufølsomheden, ligegyldigheden og selvsk-



heden som vi giver lov til at brede sig i os og komme til udtryk i det vi gør og det vi siger.

Vi bliver tvære, aggressive og nedladende. Vi bliver nej mennesker, der hensynsløst tromler hen over andre eller vi smækker med døren og lader de andre sejle deres egen sø. Når det sker så er det resultatet af, at vi er kommet ud af den rette stemning. Men ligesom alt håb om at komme til at lyde godt igen ikke er ude for det gamle klaver, sådan kan vi også blive stemt igen hvis vi vel at mærke kommer i de rette hænder. Præcis som det gamle klaver. Det er derfor vi samles til gudstjeneste. Hver søndag. Vi kommer her for at blive stemt rigtigt igen af den kyndige tonemester. Guds Helligånd. Det er Helligånden der tager fat i os og stemmer os. Det er Helligånden der kalder de gode toner frem i os.

Hver især er vi et instrument i Guds hænder. Vi ved at et instrument ikke kan spille alene af sig selv. Der kan først komme toner ud, når der er nogen der spiller på det. Hvis instrumentet bare



står hen i et hjørne til pynt uden at blive brugt så kommer det ud af stemning. Det ruster sammen og mister sine toner. Vi er Guds instrumenter. Som ikke bare skal stå til pynt ovre i hjørnet. Vi skal bruges. Vi skal lade Gud bruge os. Vi skal lade Guds hellige ånd spille og synge igennem os. Og sætte os selv og mennesker omkring os i en god stemning. Vi ved, at

når instrumenterne spiller så fylder de rummet med smukke toner, der kan gribe os om hjertet. Røre os. Bevæge os. Sådan skal Guds ånd, hans nærvær, strømme igennem os og ud af os så vi kan fylde vores liv med hinanden med toner og med ord, der rører, bevæger, glæder og gør godt.

Louise Schousboe

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde i konfirmandstuen ved præstegården: onsdag d. 18 juni; tirsdag d. 26 august; tirsdag d. 23 september; tirs-

dag d. 21 oktober og tirsdag d. 25 november.

Alle møder begynder kl.19.30 og de er åbne for alle.

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 24 august

Solen skinner, himlen er blå, havet glimter som sølv og skoven står grøn. Den perfekte ramme for en gudstjeneste. Søndag d. 24 august kl.10.30 mødes vi til gudstjeneste i det grønne

på parkeringspladsen ved Præsteskoven i Nordenhuse. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Alle er meget velkomne. Skulle vejret vise sig fra sin mindre pæne side flytter vi gudstjenesten indenfor i Bovense kirke.



Aunslev Bovense gospelkor

synger så taget er ved at løfte sig! Fra gospeldagen d. 23 marts.



Fra kirkegården



En dag jeg gik min daglige aftentur op over kirkegården for at låse kirken, mødte jeg en som sagde, jeg har aldrig tænkt på den fred og ro der er her, men hun har ret. Kirkegården giver en indre ro med alle de smukke farver, dufte og fugle sang. Ja vi har meget at takke Gud for.

Der sker en masse på vores kirkegårde. I Bovense er vi gået i gang med at lave gange ud mod P-pladsen, det vil ske over mange år for at berøre så få gravpladser som muligt. I Aunslev er der lavet nye urnegrave for at ramme så bredt som muligt.

*Venlig hilsen Graveren
Tommy Dinesen.*



Præstens sommerferie

Præsten holder sommerferie i uge 28 og i uge 31 og 32. Embedet passes af min kollega i Vindinge, Peter Ruge, som kan kontaktes på 65 31 04 82 eller mail: pru@km.dk.



Hvor henvender man sig?

Præst i begge sogne:

Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
mail.mls@km.dk
træffes alle dage undtagen mandag.

Graver

Tommy Dinesen
Tlf. 65 36 13 18

Kirkesanger og sognemedhjælper

Kirsten Petersen
Tlf. 24 65 27 53

Organist

Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51

Kirkernes hjemmeside:

aunslevbovensekirker.dk



Gudstjenesteliste

	Aunslev	Bovense
Juni		
Søndag d. 15 juni	10.30	
Søndag d. 22 juni	09.30	10.30 KK
Søndag d. 29 juni	10.30	-
Juli		
Søndag d. 6 juli	-	10.00
Søndag d. 13 juli	10.30	
Søndag d. 20 juli	-	09.30
Søndag d. 27 juli	09.30**	
August		
Søndag d. 3 august	-	10.30**
Søndag d. 10 august	09.30**	
Søndag d. 17 august	10.30	09.30
Søndag d. 24 august		10.30 KK Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 31 august	09.30	
September		
Søndag d. 7 september	10.,30	09.30
Søndag d. 14 september	19.00	

**Peter Ruge

KK: Kirkekaffe

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev og Bovense sogne. Det er også muligt at komme med selv om man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling. Ring til 65 36 22 35 eller 28 96 04 67 senest dagen før inden kl.15.00.