



AUNSLEV | BOVENSE

Kirke & Sogn

47. ÅRGANG | NR. 3 | JUNI - SEPTEMBER 2016

Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster

Forårssolen skinner og flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i vores to sogne. For her skal være fest i dag. Fest for jer. I jeres fine tøj og med lækkert hår sidder I her nu. En hel række af fest midtpunkter. For midtpunkt det bliver I i dag. I sidder her ikke alene. Inde på bænkerne ved siden af jer sidder de særlige mennesker i jeres liv. Alle dem, der har en særlig plads i jeres hjerter. Dem, der har en særlig plads til jer i deres hjerter. Jeg ved at det betyder noget særligt for jer at I er her sammen. Sammen med hinanden og sammen med dem, der har betydning for jer... Til en god konfirmationsfest hører der gaver. Det tror jeg godt, at vi er nogle stykker her, der kan blive enige om. Som I måske har lagt mærke til så ligger der en gul pose neden under jeres stol. Det er en lille gave fra mig til jer nu i dagens anledning. I må gerne se hvad det er. Jeg kan sige så meget at en mac book er det ikke. Hvad er det? Sidder I nu og tænker. Og det forstår jeg egentlig godt. Men bare rolig der hører en forklaring

med. Snoren skal forestille at være en line. Lige om lidt skal vi synge sangen »Linedanser«. Sangen er skrevet til sådan en som jer. En konfirmand. Og hvis I ikke lige skulle vide det så kan jeg fortælle jer, at I alle sammen er linedansere. Kan I ikke lige se jer selv i strutskørt og ballerina sko? Som en linedanser står ved den ene ende af sin line står I nu ved begyndelsen til resten af jeres liv. Livet ligger udsændt foran jer. Det venter på, at I skal liste jer ud i det som linedanseren lister sig ud på sin line. Linedanseren skal have modet til at turde tage det første skridt ud på sin line og så skal hun gøre alt hvad hun kan for at holde balancen og blive på sin line. Hun skal ikke stå stille særligt længe for så kan det gå galt. Hun skal bevæge sig. Fremad. Skridt for skridt. I konfirmander skal også have modet til at turde tage det første skridt ud i resten af jeres liv. I skal finde balancen igennem livet. I skal finde jeres egen vej derude. Hvad vil I med jeres liv? Hvad drømmer I

om? Vil I bruge jeres liv på at være nogle megasure brokhoveder, der er utilfredse med det hele? Skal det være hokus pokus mig selv i fokus eller vil I gøre plads til de andre i jeres liv? I et af versene i sangen står der: »Du må træde ud hvor dit liv kun er dit.« Det er jer selv der skal leve jeres liv. Der er ingen andre ikke jeres venner eller veninder eller jeres storebror, der kan leve livet for jer. Det skal I selv. I skal turde være jer selv. Være de super duper fantastiske og enestående mennesker I hver især er. Tænk på. Der er kun en som dig. I hele verden. I skal blive de bedste udgaver af jer selv. Nysgerrige på livet skal I være. Udfordre jer selv. Tage imod livet med åbne arme. Prøve kræfter med det. Samle på alle de oplevelser og glæder, der ligger gemt til jer derude. Få øje på dem, der har brug for jeres hjælp. Sætte smil på andres ansigter. For det kan I. Det ved jeg. I kan alle sammen den særlige kunst at få andre til at smile. Bliv ved med det. Ligesom linedanseren skal I bevæge jer. Ikke

kun på fodbold banen eller i svømmehallen. Men fremad derude i livet. Finde ud af hvad der mon gemmer sig bag det næste hjørne. For alt i verden så må I ikke gø fast foran jeres computer-skærm eller smelte sammen med jeres mobiltelefon. For selvom det er fedt med nogle ordentlig Lan partyer og fedt at følge med i hvad alle ens 7546 følgere nu lægger ud på instagram så husk, at det er ude i den virkelige verden livet foregår. Min anden lille gave til jer i dag det er et net. Et sikkerhedsnet. Ligesom der er spændt et sikkerhedsnet ud under linedanseren et net, der kan fange hende hvis hun nu skulle træde ved siden af. Så er der også spændt et sikkerhedsnet ud under jer når I træder ved siden af. For det kan ikke undgås. At I tager fejl og træder forkert. Livet kan slå fra sig og give jer nogle ordentlige skub så I mister ba-

lancen. Og så er det godt, at der er et net til at gribe jer. Nettet det er jeres venner og især dem, der sidder her sammen med jer i dag. Jeres familier. Dem, der har kendt jer siden den dag I kom til verden. Dem, der har elsket jer fra det første øjeblik de så jer. De er jeres sikkerhedsnet. Og så Vorherre selv. Den dag I blev døbt spændte han sit sikkerhedsnet ud under jer så han kan gribe jer og beskytte jer ja passe på jer. Tænk på Jesus. Han var et omvandrende sikkerhedsnet. Jesus samlede dem op, der var faldet igennem på den ene eller anden måde. Alle de forkerte. Alle dem ingen andre ville være sammen med. Han hjalp dem op at stå igen og så gav han dem et kærligt skub videre på deres vej gennem livet. Den dag I blev døbt blev I lagt i Guds hænder. Hans hænder er jeres sikkerhedsnet. I er aldrig. Intet menneske er

aldrig overladt til sig selv. I går ikke på jeres vej på jeres line alene igennem livet. For hvert et skridt vi tager går han med os. Jesus Kristus ham som har lært os Gud at kende. Ham som har fortalt os at vi er Guds børn. Han er os nær. Som et kærligt skub i ryggen. Som et opmuntrende klap på skulderen. Som et kærligt kys på kinden. Som den kraft, der giver os mod på livet mod på at tage det næste skridt og det næste og det næste. Kære konfirmander. Afsted med jer. Ud i livet og lev alt hvad I kan. Der er brug for jer derude. Med jeres talenter jeres evner, jeres kloge hjerner og ikke mindst store hjerter kan I gøre verden til et bedre sted at være. Held og lykke med det og et kæmpe stort til lykke med jeres konfirmation i dag. Amen.

Louise Schousboe



Forårsbilleder fra kirkegården

Jeg har valgt at vise nogle forårs billeder fra kirkegården, det kan vi godt trænge til oven på en våd og blæsende vinter, og starten af foråret var ikke meget bedre.

Men nu her på det sidste har vejret vist sig fra sin pæne side, med masser af sol, det har fået mange til at gå en tur på kirkegården og nyde godt af de løgplanter der nu i flere måneder har været med til at pryde kirkegårdene.

Det sidste billede er taget ud over Aunslev kirkegård fra stilladset.

Jeg vil ønske alle en god sommer.

*Med venlig hilsen
Tommy Dinesen*



Menighedsrådsvalget 2016

Skal kirken kun holde åbent om søndagen? Er folkekirken stadig for folket? Skal vores børn vide noget om kristendom?

D. 8. november er der menighedsrådsvalg i alle landets sogne og dermed også i Aunslev og Bovense.

Vi skal derfor finde nogle mennesker, der kunne tænke sig, sammen med andre gode folk, at yde en indsats for vores lokale kirke.

Synes du, at det er vigtigt, at der ligger en kirke i vores lokale samfund – en kirke med liv i, hvor voksne og børn, unge og gamle kan mødes og være sammen om noget vigtigt?

Har du lyst til at få medindflydelse på kirkelivet her på stedet? Og deltage i nogle lærerige og hyggelige møder med andre, der har samme interesse?

Så tøv ikke med at tage kontakt til et af de nuvæ-

rende medlemmer (dem kan du finde på vores hjemmeside):

www.aunslevbovensekirker.dk eller til præsten og hør mere om hvad der foregår i et menighedsråd.

Eller kom til vores orienteringsmøde:

Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.30
I Konfirmandstuen ved Præstegården.

Sommerfest

Søndag d. 12. juni kl. 10.30 i Aunslev kirke.

Vi inviterer alle kirkekrummerne og deres familier og også de børn, der er blevet døbt for 5 år siden og deres familier til familiegudstjeneste, hvor det skal handle om at være døbt.

Efter gudstjenesten er alle velkomne til frokost i

præstegården, hvor vi håber på fint sommervejr så vi kan spise udenfor i haven.

Kirkekrummerne og dåbsjubilarene får en særlig invitation.

Enhver er velkommen også selvom man ikke lige skulle være hverken kirkekrumme

eller det er længere end 5 år siden man blev døbt.

Det kunne være herligt med en blandet forsamling af både unge og gamle.

Tilmelding til frokosten inden den 6. juni på: mls@km.dk

Sognenes hjemmeside

Vil du vide hvad der sker i vores sogne? Vil du vide hvornår der er gudstjeneste næste søndag? Skal du have fat i graveren? Så gå ind på vores hjemmeside:

www.aunslevbovensekirker.dk. Her finder du alt, hvad der er værd at vide. Du kan også se billeder fra vores forskellige arrangementer og gudstjenester. Vores

webmaster Knud Erik Jørgensen sørger for løbende at opdatere siden så det altid er de nyeste oplysninger du finder. God fornøjelse!

Særlige gudstjenester

Gudstjeneste iblandt skovens grønne træer.

Søndag d. 21. august kl. 10.30

Vi holder gudstjeneste under Guds høje forhåbentlige

blå himmel og med Storebælt som altertavle. Hvis det imod alle forventninger skulle blive dårligt vejr så flyttes gudstjenesten til Aunslev kirke.

Efter gudstjenesten drikke vi kirkekaffe.

Alle er meget velkomne.



Gudstjeneste for guld-konfirmander

Søndag d. 11. september.

En god tradition er blevet skabt.

Den anden søndag i september fejrer vi Guldkonfirmation i år for femte gang.

Vi inviterer guldkonfirmanderne, der blev konfirmeret for 50 år siden men også dem, der har 70, 65, 60, 55 års konfirmationsjubilæum.

Vi mødes i Aunslev kirke til gudstjeneste og bagefter vil vi spise middag sammen i konfirmandstuen ved præstegården.

Vi glæder os til en dejlig mindernes dag.

Alle dem, vi kan finde frem til får en invitation.

Skulle der nu være nogle, der allerede nu ved, at de selv har konfirmationsjubilæum i år og kan hjælpe med at finde frem til flere, der har må meget gerne kontakte Louise Schousboe på tlf. 65 36 12 00 eller mail mls@km.dk

Skal du konfirmeres i 2017? – så se her!

For at samle alle dem, der skal i 7. klasse efter sommerferien som går på flere forskellige skoler og som gerne vil konfirmeres i Aunslev og Bovense kirker vil jeg igen i år tilbyde:

Konfirmationsforberedelse udenfor skoletiden.

Vi mødes ca. 3 aftener og 4-5 weekender fra september – april. Vi tilrettelægger gudstjenester, får besøg af spændende gæster, tager på udflugt og får andre oplevelser sammen. For at danne mig et overblik over hvor mange, der kunne tænke sig at gå til konfirmationsforberedelse på den måde og hvor mange, der ønsker at blive konfirmeret i vores kirker søndag d. 30. april 2017 inviterer jeg til møde:

Onsdag d. 15. juni kl. 17.00

I konfirmandsten ved præstegården i Skalkendrup.

Program for Klubben i sept. måned

Så er tiden inde til at klubben åbner døren til en ny sæson. Ca. hver tredje uge mødes klubben til en hyggelig eftermiddag med sang og musik, foredrag og en god kop kaffe. Aldersmæssigt er der hverken nogen nedre eller øvre grænse. Der kræves heller intet medlemskab for at deltage. ALLE er velkomne.

Torsdag d. 1. september kl. 14.30

Efter sommeren besøger telegrafist Marie Finne os. Hun vil fortælle om sine næsten 40 år til søs. Om hendes rejser jorden rundt. Hun er en meget fængslende fortæller så I kan glæde jer til en eventyrlig eftermiddag.

Torsdag d. 22. september kl. 14.30

»Den fynske sang« Kirsten Petersen, vores kirkesanger Vibeke Tranberg vores tidligere kirkesanger og Steen Damkjær, som er Vibekes bror synger og fortæller om de fynske digtere og deres sange. Mon ikke også der bliver mulighed for en fællessang?



Hvor henvender man sig?

Præst i begge sogne:

Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
mail mls@km.dk
træffes alle dage undtagen mandag.

Graver

Tommy Dinesen, Tlf. 65 36 13 18

Kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder

Kirsten Petersen, Tlf. 24 65 27 53
mail kirjupet@gmail.com

Organist

Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51

Formand for menighedsrådet

Paul-Christian Dinesen
Tlf. 65 36 11 30

Kirkernes hjemmeside:

aunslevbovenskirker.dk



Gudstjenesteliste

	Aunslev	Bovense
Juni		
Søndag d. 5. juni		10.30
Søndag d. 12. juni	10.30	
Søndag d. 19. juni	09.30	
Søndag d. 26. juni	10.30 KK	09.30
Juli		
Søndag d. 3. juli		10.30 KK
Søndag d. 10. juli	10.30	
Søndag d. 17. juli	10.30*	–
Søndag d. 24. juli	–	9.30**
Søndag d. 31. juli	09.30**	–
August		
Søndag d. 7. august	–	09.30**
Søndag d. 14. august	10.30 KK	–
Søndag d. 21. august	kl. 10.30 Friluftsguds- tjeneste	
Søndag d. 28. august	10.30	09.30
September		
Søndag d. 4. september	19.00	
Søndag d. 11. september	10.30 Guldconfirmation	09.30

Præstens sommerferie

Jeg holder sommerferie i uge 28, hvor embedet passes af Hanne Uhre Hansen fra Ørbæk. I uge 29-30-31 passes embedet af Kristina Løvenstrøm fra Vindinge.



*Niels Erik Steffensen, **Kristina Løvenstrøm, Vindinge, KK kirkekaffe

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev og Bovense sogne. Det er også muligt at komme med selv om man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling. Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.